



## SAMEN-OP-WEG GEMEENTE

### Berlicum-Rosmalen

Geachte gemeenteleden,

De kerkenraad groet jullie allen hartelijk en wenst jullie de vrede van de Eeuwige toe.

Waarom deze brief? Onlangs stelde de kerkenraad het nieuwe jaarthema vast, "Wie ben jij?" Dat laat zich ook toespitsen op onze gemeente: Wie zijn wij als gemeente van Berlicum-Rosmalen? Deze vraag werd ook gesteld in de landelijke nota Kerk 2025 "Waar een Woord is, is een weg". Daar wordt opgeroepen om terug te gaan naar de wortels: back to basics.

Wie zijn wij? Het is belangrijk om samen met elkaar op die vraag een antwoord te geven. Ieders persoonlijke reactie is welkom, maar ook reacties van de vele kringen en groepen die onze gemeente rijk is.

De aanleiding tot deze uitnodiging om mee te denken komt niet alleen voort uit een plaatselijk jaarthema en een landelijke Nota. Volgend jaar juni gaat onze dominee Piet Vliegthart met welverdiend emeritaat.

We hopen dat het antwoord op de vraag "Wie zijn wij" een basis wordt voor hoe wij verder kerk willen zijn en voor het profiel van een nieuwe voorganger, dat daarbij hoort.

Wie zijn wij? Die vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. Aan de ene kant is er de traditie ("back to basics") waarin het geloof in Jezus Christus, de Levende, centraal staat. Aan de andere kant leven we in een tijd van secularisatie, individualisering, een netwerkmaatschappij (los en vast), digitalisering en globalisering. Hoe krijgt daarin ons geloof concreet handen en voeten?

Tot nu toe vinden we het belangrijk dat we een vierende gemeente zijn, waar een ieder zich welkom weet, zonder dat we elkaar de maat nemen. Een plaats waar aandacht is voor elkaar en waar ruimte is voor ontmoeting en bezinning. Samen willen we zoeken naar het geheim van de Eeuwige, zonder elkaar ergens toe te verplichten. Concreet wordt dat zondags in de kerk, in één van de vele groepen die onze gemeente kent, of op een mooie middag in de lunchroom Smaakvol. Open naar buiten. Oecumenisch gezind. En ook open naar de samenleving, zonder daarbij al te hoge pretenties te koesteren. Want wat kunnen we als klein, verspreid wonend clubje?

#### Waar gaat het om?

Wie zijn wij? Wie willen we zijn? En wat betekent dit voor het profiel van een nieuwe voorganger.

Een uitnodiging om mee te denken over de toekomst van onze gemeente.

Reacties persoonlijk of uit je groep welkom voor 1-1-2017.

Tot nu toe speelt onze dominee bij dit alles een belangrijke, samenbindende rol. In de afgelopen jaren plaatste hij in zijn werk, in samenspraak met kerkenraad en gemeente, enkele accenten: voorgaan in de diensten, pastoraat, aandacht voor 30-ers en hun jonge kinderen, oecumene. Willen we na het vertrek van ds. Piet Vliegenthart voortborduren op het "verhaal" van onze gemeente zoals dat hierboven is geschetst of willen we andere accenten leggen? Willen we meer back to basics? Wellicht de onderlinge band versterken? Of ons meer richten op de diaconale aspecten door gerichtheid naar buiten? Niet alles zal tegelijk kunnen, dus zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij spelen uiteraard ook de financiële mogelijkheden een rol.

We nodigen jullie uit om mee te denken en van je te laten horen. Deze brief gaat naar alle gemeenteleden, maar is ook gericht aan de diverse groepen en kringen. **Wie zijn wij? Wie willen we zijn?** Een eerste gelegenheid om daarover te praten is op zondag 16 oktober a.s. na afloop van de kerkdienst. En in de maanden daarna zo vaak we willen. Reacties kunnen jullie insturen **vóór 1 januari 2017**. Als jullie ons willen schrijven, dan is ons adres: scribaatsowberlicumrosmalen@ziggo.nl of Beatrixstraat 25 5258LS Berlicum.

Vrede en alle goeds!

*Isa van der Dungen, Anke Jansen, Frank de Jong, Linda Kemink, Simon Middelkamp, Ilona van Pijpen, Ruurdje van Poppel, Piet Roose, Elly van Tuijl, Janneke Schoonen, Nelly Snijders en Piet Vliegenthart*

*September 2016*